



Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen

de Heer

## Wilfried Van Calster

kernspeler - doelwachter F.C. Heist Sportief  
spelend lid S.K. Diamant

geboren te Heist-op-den-Berg op 20 juli 1961 en na een smartelijk ongeval schielijk overleden in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 20 september 1979, gesterkt door de Heilige Sakramenten.

Dit melden U met diepe droefheid :

De Heer en Mevrouw Jos VAN CALSTER-WIJNS Viviane,                               zijn ouders ;  
Mejuffrouw Nicole VAN DESSEL,   zijn verloofde ;  
De Heer en Mevrouw Albert VAN CALSTER-DE WACHTER Martha,  
Mevrouw weduwe Denis WIJNS-VAN HOUTVEN Magdalena,                       zijn grootouders ;  
De Heer en Mevrouw Paul VAN CALSTER-CAMPS Lydie,  
De Heer en Mevrouw Jos CRAVILLON-WIJNS Mady,                               zijn ooms en tantes ;  
De Heer en Mevrouw Daniël VAN CALSTER-LAMBRECHTS Chris,  
Mejuffrouw Christiane VAN CALSTER,  
Mejuffrouw Ingrid CRAVILLON,   zijn neven en nichten ;  
De families VAN CALSTER en WIJNS.

De plechtige rouwdienst, gevolgd door de teraardebestelling, waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de kerk van Sint Alfons te Heist-op-den-Berg - Goor op ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1979 te 11 uur.

Samenkomst aan de kerk.

Gebedswake met kruisophanging op vrijdag 28 september te 19 uur waarna gelegenheid tot groeten in het Funerarium De Ryck, Werftsesteenweg 2-4 te Heist-op-den-Berg, van 19.30 tot 20.30 uur.

Gedenk zijn ziel in uw gebeden.

3100 Heist-op-den-Berg, 20 september 1979  
Heibloemstraat 1 c

---

Begraaf. De Ryck, Heist, Tel. 24.13.72 - Drukk. W. Hendrickx, Heist

IN MEMORIAM : Wilfried VAN CALSTER

--:--

Met ongeloof en ontsteltenis vernamen we het overlijden van onze geliefde vriend-voetballer Wilfried Van Calster .

Onze grote Heist-Sportief-familie werd meteen in een onuitsprekelijk leed gedompeld, dat een onuitwisbaar spoor zal achterlaten in het leven van onze club.

Na een ernstig ongeval met zijn wagen, woensdagavond, werd Wilfried met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar de kliniek te Bonheiden. Zijn jong, sterk gestel heeft de strijd verloren. Stil en zacht is hij donderdagavond heengegaan ; zijn ouders Jos en Viviane, zijn familie en zijn Heist-Sportief in een onnoemelijk verdriet achterlatend.

Woorden zullen tekort schieten voor wat wij allen op dit ogenblik voelen.

Wij kunnen alleen maar doorheen onze droefenis dank zeggen. Dank, Wilfried, voor uw jovialiteit, voor uw vriendschap, voor uw inzet, voor uw lach, voor uw blijheid, voor uw voorbeeld, ... voor alles ! Gij waart een prachtig sportman; een goede jongen !... Wij zullen U erg, heel erg missen .

Op zaterdag 29 september a.s. zullen wij Wilfried waardig naar zijn laatste rustplaats begeleiden, na de H.Mis in de kerk van Heist-Bloor te 11 uur .



Beste sportkameraad, goede vriend ,

Nooit is mij iets zwaarder gevallen dan het brengen van deze laatste groet - als tolk van gans de Heist-Sportief-familie die u zo nauw aan het hart lag.

Onze harten zijn zo vol droefenis, zo vol onbeschrijfelijk leed door uw plots heengaan, dat woorden zullen tekort schieten om uit te drukken wat wij op dit ogenblik voelen.

Nu te moeten beseffen dat uw sympatieke figuur nooit meer onze wegen zal kruisen; uw grenzeloze toewijding en inzet voor uw club voor altijd voorbij is : het lijkt ons onaanvaardbaar!

En toch moeten wij ons sterken voor de toekomst ; uw jovialiteit, uw vriendschap, uw lach, uw blijheid, uw voorbeeld : alles in uw prachtige figuur van mens en sportman moet voor ons allen een vaste herinnering en een leidraad zijn voor ons verdere leven : een altijd blijvende gedachte aan u !

Vrienden Jos en Vivi, dierbare familie en verloofde Nicole. Wij weten dat woorden hier niet helpen. Mogen wij echter trachten toch een beetje helderheid in uw donkere wereld van verdriet te brengen, door ons begrip en ons medevoelen te betuigen. Moge het heerlijk beeld van uw zo betreurde Wilfried U in het verdere leven leiden en helpen om sterk te zijn. In de geest van Wilfried willen wij allen voor U een blijvende morele steun betekenen, in goede en kwade dagen. Zo zou hij het zeker gewild hebben. Het zal ook zo zijn en het weze voor F.C.Heist-Sportief een punt van eer en vaste trouw!

En nu, mijn goede vriend Wilfried, het afscheid ! Dat is hard, keihard ! Veel te kort was uw jonge leven dat zo plots en brutaal afgebroken werd en dat zoveel beloften inhield . Wij zullen u erg, heel erg missen!

Vaarwel, goede vriend, rust zacht in vrede en tot later : eenmaal zien wij elkander weer !









O Heere, staat mij bij, en leert mij, herte en armen open, hetgeen Gij, op Uw Kruise deedt, U nadoen, en toch hopen.

Toch hopen dat, zoo Gij het graf ontrest, ik ook, nadezen, de dood, die Ge overwonnen hebt, zal overwinnend wezen.

G.G.

†

Bid voor de zielerust van de heer

### Wilfried Van Calster

kernspeler-doelwachter F.C. Heist Sportief spelend lid S.K. Diamant geboren te Heist-op-den-Berg op 20 juli 1961 en na een smartelijk ongeval schielijk overleden in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 20 september 1979, gesterkt door de Heilige Sakramenten.

Plots en meedogenloos is deze jonge boom vol levenskracht en levenshonger afgeknakt! — Deze mooie, lachende en vriendelijke atleet is niet meer. Doorheen dat korte leven in de lente der jaren liep een gouden ketting van liefde voor zijn ouders, jovialiteit voor de familie, respect voor zijn leiders, vriendschap voor zijn kameraden offervaardigheid en getrouwheid in en voor het verenigingsleven. Uit zijn hele houding en werkzaamheid lag de open wilsbetrachting om goed te doen. — Deze jonge mens bouwde aan een waardig lidmaatschap in de samenleving en droomde van een helder en gelukkig gezinsleven. — Dit sprankelende lenteleven viel stil bij de aanvang van een zomertijd die zoveel beloften inhield.

**Beminde ouders!** — Graag had ik nog verder mijn dankbaarheid betoond om al de gegeven zorgen.

— Het heeft niet mogen zijn. — In mijn korte levens-tijd heb ik steeds getracht uw voetstappen te drukken in werkzaamheid, rechtschapenheid, openheid en vriendschap voor de medemens. — Moge dit een troost zijn in uw groot verdriet, verdriet dat U om-buigen moet in een berustend aanvaarden en een steeds groeiende sfeer van samenhang.

**Dierbare familie!** — Dank voor het ontvangen begrip en warme aanhankelijkheid. — Help vader en moeder in deze moeilijke tijd van verdriet en ellende, van moedeloze aanvaarding en verlatenheid.

**Mijn geliefde!** — Het leven en de toekomst leken zo mooi! — De dageraad des levens ontplooidde zich voor ons in al zijn perspectieven van geluk en samenzijn. — De droomplannen vulden reeds onze harten met frisse wensen voor een voorspoedig gezinsleven. — Vaarwel en dank voor uw liefde!

**Mijn vrienden-leiders van de F.C. Heist-Sportief!** — Heb dank voor al uw raadgevingen en verschaft geborgenheid. — Van over het graf heen vraag ik nog een laatste gunst: help mijn geliefde ouders en wees voor hen "een staf en een stut" in dit eindeloos geweld van verslagenheid.

**Al mijn vrienden en bijzonder mijn sportgenoten van F.C. Heist-Sportief!** — Graag had ik met u verder willen putten uit die korf van vriendschap en kameradschap die ons samenbond, doch het nood-lood heeft het anders gewild.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn ziel, mijn leven!

Hij ruste in vrede.

†

De families VAN CALSTER - WIJNS

danken U voor uw kristelijke deelneming en vrome gebeden.

